

P E T E R D E W I T

BURKA BASICS



In deze reeks van Peter de Wit verschenen eerder

Burka Babes

Burka Babes International Edition

Polderburka's

Deze reeks in het buitenland

TSJECHIË

Kočky v burkách – Paseka

FRANKRIJK

Burqa fashionista – Presses de la Cité

ITALIË

Bellezze in burka – 001 Edizioni

SPANJE

Burka babes – Glénat España

Más burka babes – Editores de Tebeos

Hallo Nileön.



?



O, nu zie ik het.



Hoe gaat het, Fatima?







Zeker rechtstreeks
uit de woestijn.



Erg hè, dat seksuele misbruik van
kinderen in de katholieke kerk.



Je schaamt je gewoon om in
dit land te wonen.



Onze kinderen worden in de
moskee gelukkig alleen geslagen.





Binnenkort wordt
de burka verboden en
dan mogen wij er ook
zo geil bij lopen.







Wat nou?
(



Een boete.
,



Maar er is
hier toch geen
burkaverbod?
(



Dit was de modepolitie.
,





Een tweeling,
wat enig!



C



kijk.
(



Marlies Dekkers
maakt weer een
, doorstart.









Goed nieuws, het naveltruitje is terug!





Vind ik nooit prettig,
als je iemands ogen
niet kunt zien.

Mijn zoon heeft zich in Syrië opgewerkt tot zelfmoordterrorist en heeft bij een busstation zichzelf en 35 burgers opgeblazen.

Een martelaar in de familie, wat zul je trots zijn!



De mijne heeft geen enkele ambitie, hij is filiaalmanager bij de Action.







— Ik schaam me
voor die stomme
rollator.

Mijn zoon is gisteren
teruggekeerd uit Syrië.

Even een
jihad-break?



Om het voor hem gezellig
te maken hebben we in
ons huis het kalifaat
uitgeroepen.

Hij boft maar
met zulke lieve
ouders!



Ach, voor mij
verandert er niets.







Van mijn man,
gekregen!



Hij moet wel heel
veel van je houden.





— Waarom doe je dat nou,
Je weet toch hoe
zuinig ze erop zijn?



Fatima wordt vandaag
besneden. Gefeliciteerd.



Lekker de clitoris en de
schaamlippen wegsnijden en
dat kutje dichtnaaien!

Reken maar! Die
zal nooit van
seks genieten!



Ontroerend, een
meisje wordt vrouw.





Ik maak schoon bij een vrouw die alles heeft.

Aha. (



Ze heeft een gezin, een carrière en een boeiend sociaal leven.

Goh. (



Volgens mij is ze jaloers op me.

(







FUNDAMENTALIST!



(

,



,

(



,









Barbie bestaat
vijftig jaar!



Bah!



Barbie geeft toch een
totaal onrealistisch
en onnatuurlijk
beeld van de vrouw!



Ik ben zojuist in
de bus aangeerd.



O, daar hoef ik
— gelukkig de deur
niet voor uit.







Mam, bedankt
— voor je bezoek
en doe iedereen
thuis de groeten.



Gelukkig is de
figuratieve kunst
weer helemaal terug.

)



ONZEDELIJKE GNOL!



HOER!



Dankzij die orthodoxe Joden
voel ik me weer helemaal vrouw.



Vrouwenhaat is al eeuwenlang
een gerespecteerd en onmisbaar
onderdeel van onze cultuur.



Uiteindelijk belandde ik
toch in het ziekenhuis.



Ik hou me bezig met het bevorderen van de dialoog tussen christendom, jodendom en islam.



Het is belangrijk dat we met elkaar in gesprek gaan.



Valt zeker niet mee om die ongelovigen te bekeren?





— Het gaat er ruig
aan toe, maar door
Afghanistan ben
ik gelukkig wel
wat gewend.

Wist je dat de burka van oorsprong hofkledij was in het Indiase Mogoelrijk?



De oudste variant dateert uit 1580. De burka is een chique en exclusief kledingstuk!



Ik voel me nu een stuk beter.



De multiculturele
samenleving is
mislukt.



Hè, gets!
En wat nu?



Ieder voor zich.



Een heel nieuw
concept, wat leuk!





Ik hou meer van een zandstrand,
maar mijn man is gek op stenigen.





Lekker hè
die chicklit.

NIET
ZONDER
MIJN
DOCHTER

Duizend
schitterende
zonnen

Ik geloof heilig
in reïncarnatie.

(



Goh.

/



In een volgend leven
kom ik terug als man.

/



En dan zal ik mezelf eens
flink de waarheid vertellen.

)







Vanmorgen ging ik naar de islamitische
bakker voor een besneden bruin.



De camera
houdt van je!



Ik heb net de Groentetas
gehaald, boordevol biologisch
geteelde producten.



Mijn tas zit vol chips, cola,
hamburgers, pizza's en
gevolde koeken.



De Obesitas,
,









Alle machtig, wat moeten wij
nog een eind evolueren!





Burka Basics van Peter de Wit werd in opdracht van Uitgeverij De Harmonie
te Amsterdam gedrukt door Ten Brink te Meppel.

De vormgeving was in handen van Rudy Vrooman te Zaandam.

ISBN 978 90 76174 43 3

Eerste druk oktober 2014

Copyright © 2014 Peter de Wit en Uitgeverij De Harmonie – Amsterdam

Omslagfoto's © Dreamstime.com | Pikazzdao | Lindom | Onepony | Grigorenko | Demidoff | Michaeljayberlin

De strips in Burka Basics verschenen eerder als onderdeel van de dagstrip Sigmund in de Volkskrant.

www.sigmund.nl

www.deharmonie.nl





De wereld is een catwalk, maar een burka is geen little black dress. Dit kledingstuk is bedoeld om de draagster onzichtbaar te maken. Onze burka babes maken er maar het beste van. Het allerbeste! Van top tot teen bedekt slaan ze zich met humor en relativering door het leven. En nooit een bad hair day is toch ook wat waard. Het is waar, echte schoonheid zit vanbinnen!



www.deharmonie.nl



9 789076 174433

www.sigmund.nl

